

Een **poppenhuis** voor
Maaike



EEN **pixi** BOEK 63



Copyright © 1978 Carlsen & Rosenhagen
Reproduction: Carlsen & Rosenhagen

Een poppenhuis voor Maaike

Tekst: Grete Janus Hertz
Illustraties: Ilon Wikland

OMNITUM HOLLAND



Op een donderdag speelt Jeroen op het strand.
Daar vindt hij een kist.
Die is misschien wel overboord gegooid.
De zee heeft de kist aan land gespoeld.
Maar hij ligt hier al vrij lang,
want hij is helemaal droog.





„Ik neem die kist mee”, zegt Jeroen.
„Daar kan ik al mijn spullen in doen,
als ik eens een reis om de wereld ga maken.”
Jeroen zeult de kist mee naar huis.



„Ik kan de kist misschien ook wel als opstap gebruiken, als Papa soms toch eens een olifant voor me koopt.“ denkt Jeroen.





„Of ik maak er een konijnenhuis
van met allemaal hokjes.
Misschien mag ik nog wel eens
konijntjes houden”



„Of ik doe appels in de kist,
als ik later eens
een eigen tuin heb
met een oude appelboom.“



„Maar nu, wat zal ik nu met die kist doen?“
vraagt Jeroen zich af als hij thuis komt.
Zijn zusje Manike speelt in de tuin.
Plotseling krijgt Jeroen een goed idee!
„Ik maak van die kist een poppenhuis
voor Maaïke!“
Morgen wordt Maaïke vijf jaar en Jeroen
heeft nog geen cadeautje voor haar.





Het is een heel werk, om gaten voor de ramen uit te zagen. Als dat klaar is, verft Jeroen het huis van binnen en van buiten.



Jeroen plakt behangpapier op de muren. In de rosmokkist vindt hij allerlei lapjes, waarvan hij gordijntjes en vloerkleedjes kan maken.



Dan loopt Jeroen naar zijn kamer
om zijn zakgeld te halen.
Want wat hij niet zelf in elkaar kan knutselen,
wil hij gauw nog even in de stad gaan kopen.
Jeroen koopt meubeltjes en een lamp.
Het spijt hem helemaal niet, dat hij
daarvoor zijn hele zakgeld moet uitgeven.

Als hij terugkomt, richt Jeroen het poppenhuis in.
's Avonds, als Maaïke al in bed ligt, haalt Jeroen het poppenhuis uit de werkplaats. Hij zet het op de tafel met Maaïke's cadeautjes.
Moeder geeft hem nog een doek om het toe te dekken.



Als Maaïke de volgende morgen
haar cadeautjes bekijkt,
is ze verrukt!
Het poppenhuis vindt
ze het mooist van alles.



„Fijn, Jeroen, dat je dat gemaakt hebt,”
zegt vader.

„Ja,” zegt ook moeder,

„dat was een goed idee!”

Maike speelt zo lang met het
poppenhuis tot 's middags het
kinderpartijtje begint.

